



KONINKLIJKE OUD-LEERLINGENBOND

SINT-JOZEFSINSTITUUT GERAARDSBERGEN



Driemaandelijks tijdschrift

84e jaargang

2022-3

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Afgiftekantoor:

9300 Aalst 1

Erkenning:

P2A6257



ABC

DRUKKERIJ

ALLE DRUKWERKEN

EIGEN FABRICATIE VAN: SPANDOEKEN
ROLL-UPS | WERF- & RECLAMEBORDEN
BELETTERING VAN WAGENS & VITRINES
MEGAPOSTERS | TEXTIELBEDRUKKING



Halsesteenweg 40
9402 Meerbeke
www.abc-drukkerij.be

Tel. 054 33 25 20
Fax 054 32 76 80
info@abc-drukkerij.be



Tijdschrift uitgegeven door
de Koninklijke Oud-leerlingenbond
van het Sint-Jozefsinstituut
te Geraardsbergen

Bankrekening:
BE 78-4431-5037-7186

84e jaargang - nr. 3

Verantwoordelijk uitgever:
Roland Engels
Watermolenstraat 119,
9500 Zarlardingne
Tel. 054 41 14 54

Reclameregie:
Luc Bagué - Tel. 054 41 78 13

Samenstelling:
Roland Engels

Redactieraad:
Luc Bagué, Elke de Frère, Tony de Rijck,
Roland Engels, Luc Haelterman,
Marc Schouppe, Tom Uytterhaegen,
Roland Van Caelenberg, Christian
Vincke

Eindredactie:
Tony de Rijck, Jean-Pierre Lievens

Redactieadres:
Tom Uytterhaegen
Sint-Jozefsinstituut
Karmelietenstraat 57,
9500 Geraardsbergen
Tel. 054 41 24 12 - Fax 054 41 77 47

Secretariaat:
Marc De Vlaminck
Wilderstraat 31
1570 Galmaarden
054 58 63 35

Web-site:
www.kolb-karmelieten.be

E-mailadres:
contact@kolb-karmelieten.be

Druk:
Drukkerij ABC, Meerbeke -
Tel. 054 33 25 20

Iedere medewerker is verantwoorde-
lijk voor zijn bijdrage.

- 3 - **Inhoudsopgave**
- 4 - **KOLB-nieuws**
- 4 - *Woordje van de voorzitter*
- 6 - **Promotieviering**
- 9 - **Schoolnieuws**
- 9 - *Nieuws uit het BuBaO*
- 12 - *Nieuws uit het Secundair*
- 13 - *Nieuws uit het BaO*
- 15 - **Nieuws uit de school**
- 16 - *Het algemeen kapittel
van de paters jozefieten*
- 17 - *Karmelieters van promotie 2020: opgelet*
- 25 - **Fichesbak**
- 30 - **Personalia**



WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Na de Indian Summer 2022 en de relatief rustige coronasituatie herneemt het maatschappelijk en socio-cultureel leven. Zo ook bij de KOLB.

De eerste bestuursvergadering van het werkjaar, voorzien medio september, zal de grote lijnen voor het jaarprogramma uittekenen.

Een definitieve beslissing over de organisatie van oud-leerlingendagen is een prioritair agendapunt van de vergadering .

Zoals bekend werden de OL-dagen 2020 en 2021 geannuleerd.

De OL-2022 kan wegens mogelijke onbeschikbaarheid van de feestzaal niet doorgaan op het voorziene moment.

Het ligt in de bedoeling om in 2023 twee dubbele edities te organiseren.

Voor de uitgestelde OL-dag 2020 (promotiejaren met eindcijfer 0 en 5) en 2021 (eindcijfer 1 en 6) wordt geopteerd voor een (aangepaste) organisatie in het voorjaar 2023..

De afgestudeerden van het promotiejaar 2022 en deze met eindcijfer 2 en of 7 en promotiejaar 2023 en deze met eindcijfer 3 en 8 worden in het najaar verwacht op de terugkomdag. Later volgt meer gedetailleerde informatie.

De vergadering zal verder het in vooruitzicht gesteld initiatief van dialoog met jongere oud-leerlingen over hun visie over de werking van de KOLB concretiseren.

Omdat een recente check-up van ons ledenbestand een vrij aanzienlijke achteruitgang van betalende leden aanwijst (in vergelijking met vorig werkjaar noteren we een daling van 30 leden) dringt zich hier ook een grondige analyse van oorzaken en reflectie over mogelijke oplossingen op!

Zoals gebruikelijk zoomen we in een tweede deeltje even in op schoolgerelateerde activiteiten.

Met een feestelijke evocatie, doorgegaan op 27 juni jl., namen 70 laatstejaars van de promotie 2022 afscheid van hun geliefd Karmelieten.

Het behalen van het diploma secundair onderwijs en het einde van de humaniora-tijd werd in stijl gevierd.

Een amalgaam van poëzie, zang en choreografie was de rode draad van deze schitterende afscheidsviering en illustreerde volkomen de gediversifieerde talenten van de promovendi. Directeur Karll Roeland en het lerarenkorps mogen met terechte fierheid terugblikken op het kansenbiedend opvoedingstraject van de afgesloten zes jaar.

De overhandiging van het schoolrapport door de directeur, interviews met de voorzitters van het oudercomité en de KOLB, naast de uitreiking van ereprijzen aan verdienstelijke leerlingen (w.o. de KOLB- ereprijs professor Van Twembeke), vormden de passende afsluiters van de avond.

De KOLB feliciteert de laatstejaars, wenst hen alle succes toe in het voortgezet onderwijs en hoopt dat de geschonken pentekening als blijvende herinnering kan sensibiliseren om in de toekomst aan te sluiten bij de vereniging van oud-leerlingen.

Sfeerbeelden over de promotieviering vindt u op een volgende pagina.

De BBQ georganiseerd op vrijdagavond 16 september, dient beschouwd als het nakomen van een eerder aangegaan engagement van de school ten behoeve van de promotie 2019-2020.

De strenge coronamaatregelen in de eerste golven van de pandemie (waarvan de toenmalige laatstejaars de voornaamste getroffen waren), bemoeilijkten een regulier schoolleven, beperkten de fysieke contacten en maakten georganiseerde activiteiten onmogelijk.

Als compensatie voor het missen van een aantal mijlpalen, inherent aan een laatste jaar humaniora, hoopte de school op 16 september vele promovendi van de promotie 2020 te ontmoeten in een gezellige babbel met een drankje en een hapje. De KOLB zal aan alle aanwezige oud-leerlingen een pentekening bezorgen en daarenboven de KOLB ereprijs professor Van Twembeke uitreiken aan de laureaten van de eindklassen.

De reeds in ons vorig nummer vermelde prognoses over de inschrijving van leerlingen kunnen bevestigd worden.

Op het moment van opmaak van deze tekst (20 augustus) noteerden we 123 inschrijvingen voor het eerste jaar en 13 instromers en dit zijn opnieuw recordcijfers.

De inschrijvingen van vorig schooljaar (2021-2022) en van het schooljaar 2022-2023 vertonen een gezamenlijk stijgingspercentage van 50% boven het gemiddeld aantal inschrijvingen.

Het totaal aantal leerlingen voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt 475 leerlingen, waarmee de maximumcapaciteit van de school quasi bereikt is.

De werkzaamheden aan de dakconstructie van de feestzaal, aangevat eind juli, zijn hernomen na het bouwverlof en vorderen vrij goed.

* * *



Tenslotte melden we nog enig nieuws uit de congregatie.

Sinds de stichting in 1817 van de congregatie van de paters Jozefieten, ging in de loop van de maand juli het negentiende kapittel door in ons land.

Het kapittel herverkoos Pater Jacob als generaal overste.

Pater Jacob is geboren op 22/08/1958 in Kakenge (Congo).

Hij verblijft, samen met zijn confraters pater François en pater Felix, in het kloosterpand van het Karmelieten.

Het kapittel verkoos eveneens de Algemene Raad van de Congregatie.

De algemene raad telt 5 leden waaronder Pater Paul Janssens (huidig voorzitter van het schoolbestuur van het Sint - Jozefsinstituut) die in de algemene raad verkozen werd tot raadslid.

De KOLB feliciteerde beide paters en wenste hen een vruchtbaar en inspirerend mandaat.

* * *

Hoewel bij lezing van dit artikel het werk- of academiejaar wellicht reeds enkele weken gevorderd zijn, wenst de KOLB aan allen een verrijkend en succesvol jaar dat mag leiden naar zelfrealisatie en persoonlijke ontplooiing.

Marc Schoupe, voorzitter KOLB



Op de foto van links naar rechts: Lenka Vanvaerenbergh - Jaro De Nauw - Yara Mignon - Febe Suys en Emma Willems - en Marc Schouppe, voorzitter KOLB met de laureaten van de Professor Van Twembeke prijs.





NIEUWS UIT HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS



1 mei '22 Na een paar uitgestelde vieringen deden deze keer maar liefst 16 kinderen hun eerste communie tijdens een viering op maat van de kinderen. Wat waren ze blij, wat waren hun ouders trots, wat waren de juffen en meesters tevreden. We bedanken Pater Paul om deze viering voor te gaan.



13 mei '22: Schoolfeest “De gele ballon in de stad”. We sloten ons beeldend schooljaar af met een feestelijke tentoonstelling, met een hapje en een drankje, met spelplezier, met ontmoetingen, fijne babbels en een streepje muziek van eigen bodem.





In juni mochten we op zeelessen; een week vol sport en spel, een weekje samen op vakantie, een weekje genieten.
We eindigden met een aantal zieken en kwamen daarmee in het nationale nieuws.
Voor ons blijft vooral de herinnering aan een fijne tijd samen.



En onder tussen is het nieuwe schooljaar reeds uit de startblokken. Het wordt een muzikaal schooljaar waar we ons laten inspireren op het boekje "Een straatje zonder eind" en ons in vertrouwen laten leiden door de lichtpuntjes. Ik zag alvast veel blije gezichtjes op 1 september en een team met muzikaal bloed.





NIEUWS UIT HET SECUNDAIR

DE EERSTE SCHOOLDAG IN HET SECUNDAIR

En we zijn vertrokken ! Kennismakingsactiviteiten voor onze eerstejaars, actief uurrooster voor de anderen... en het traditionele bezoek van onze afgestudeerden van vorig jaar. Die laatste met 'big smile' !



NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS

SCHOOLJAAR 2022-2023 IN HET TEKEN VAN “VERTROUWEN UITSTRALEN”.

De leerlingen van de basisschool werden op 1 september verwelkomd in het thema ‘Vertrouwen uitstralen, lichtpuntjes zijn voor elkaar’. Met een vuurtoren als symbool van het jaarthema dansten de leerlingen vol vertrouwen het nieuwe schooljaar in op de tonen van het lied “Vuurwerk” van zangeres Camille.

Een andere prioriteit waar de school veel aandacht zal aan besteden zijn de “executieve functies”. Elke maand zetten we een executieve functie, vertaald naar onze leerlingen als brein kracht, in de kijker.

Elke brein kracht oefenen we via verhalen en spelletjes. Maandelijks geven we speltips mee voor thuis. Zo wordt het voor kinderen, ouders en leerkrachten veel gemakkelijker om samen over executieve functies te praten en ze in te oefenen.





De eerste schooldagen in de kleuterklas zitten er alweer op. Het was zeer fijn om de vriendjes terug te zien en vele nieuwe kleuters te mogen verwelkomen... Samen hebben onze kleintjes hun klas al wat verkend. De blokkenhoek, de autohoek, de boekenhoek, de poppenhoek,... zijn leuk ingericht en nodigen onze kleutertjes uit om er dit schooljaar heel fijn in te spelen.



Dakwerken turnzaal gestart: na het wegnemen van het oude plafond komt een prachtige structuur tevoorschijn. Voer voor nostalgici !



Geert Lenvain, voorzitter oudercomité

Theaterwandeling in Geraardsbergen op vier locaties (initiatief van dienst cultuur i.s.m. verschillende lokale toneelgezelschappen): de groene zone van 't Karmelieten als ideale achtergrond bij tropische temperaturen





NIEUWS UIT DE CONGREGATIE

HET ALGEMEEN KAPITTEL VAN DE PATERS JOZEFIETEN



Tijdens het Algemeen Kapittel, het 19de sinds de oprichting van de congregatie door kanunnik Constant Guillaume Van Crombrugge en doorgaan in de tweede helft van juli, werd pater Jacob Beya Kadumbu herverkozen tot algemeen overste van de congregatie. Op hetzelfde kapittel werden de Engelse jozefieten Peter Ros-siter tot vicaris-generaal en Michael Powell tot eerste raadgever verkozen. De andere raadsleden zijn de Franse jozefiet Joseph Bampembe Mpoto en de Belg Paul Janssens. Namens de KOLB heeft de voorzitter de paters gefeliciteerd en hen een vruchtbaar mandaat toegewenst.



KARMELIETERS VAN PROMOTIE 2020: OPGELET !!

Omwille van 'C' hebben jullie geen promotiefeest gekregen bij het afstuderen. Zoals eerder beloofd organiseren wij voor jullie daarom op vrijdag 16/9 om 19u in het Karmelieten een barbecue inclusief drankje en gezellige muziek. Voor de ambiance zorgen jullie zelf samen met de leerkrachten die ernaar uit zien om jullie terug te ontmoeten !!

INSCHRIJVING VERPLICHT

(geef de boodschap door aan de andere karmelieten van promotie 2020)

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgehad en wij hopen in een volgend bulletin hierover verslag te kunnen uitbrengen en over foto's te beschikken.

Bericht aan de studerende oud-leerlingen

wij verzamelen graag zoveel mogelijk studieresultaten om te publiceren in het boekje van de KOLB. Wil je jouw resultaat er ook graag in? Stuur dan een PB naar Annelies De Backer met je naam, je promotiejaar, de richting die je studeert (en studeerde) en eventueel de hogeschool of universiteit waar je studeert. Mocht dat nodig zijn, stuur ik nog een herinnering in september. Alvast erg bedankt en hopelijk tot snel! Delen mag.

Buderus



Van Lierde P&L bvba

Gsm: 0495517482 - Info@van-lierde.be

Onderhoud - Installatie CV & HVAC
Warmtepomp - Solar - Sanitair



Manjeur
Bistro

ELEKTRO-TV-AUDIO

DE ROEVE

ELEKTRICITEIT - AIRCO - ZONNEPANELEN

Vesten 18-20 - Geraardsbergen
054 41 25 38 - www.deroeve.be

Bankieren
Sparen & beleggen
Verzekeren
Lenen

bvba De Boeck

Ankerstraat 23, Idegem
jan.deboeck@argenta.be
054/50 06 84





**Plaatsing en onderhoud van:
Centrale verwarming - Vloerverwarming
Sanitair - Zonne-energie - Elektriciteit**

**Guilleminlaan 221 - Geraardsbergen
054 41 86 87 BE 0871 265 876
E-mail: ALLERT.NV@belgacom.net**



Voor alle verpleging en kraamzorg aan huis
7 dagen op 7
ook acupunctuur

Elke De Frère - Atembekestraat 157 - 9500 Geraardsbergen - 0474 40 39 40

Café - Restaurant - Feestzaal
voor 50 - 100 - 300 personen

't Hof Van Oranje

Tel. 09 360 01 27

Open: van 12u tot 22u30
Oudenaardsesteenweg 2
9860 Balegem-Oosterzele

SELEXION[®]
GERAARDSBERGEN

DE ROEVE ELEKTRO

www.deroeve.be

ELEKTRO - 3D - LCD - LED TV - AUDIO - TELECOM

Kaal 15

maandag tot zaterdag
van 8u 30 tot 14u 30

054/41 20 83

my Lunchtime

Breakfast - Soupbar - Lunchbar

take away



ACCOUNTANTSKANTOOR
VAN HUFFEL
BVBA

Boelareststraat 9 - 9500 Geraardsbergen
Tel: (054) 42 10 56 - Fax: (054) 41 32 47
Email: info@coverdi.be

- ACCOUNTANCY
- BOEKHOUDING
- FISCALITEIT
- BTW-ADMINISTRATIE
- KMO-ADVIES
- GERECHTELIJKE EXPERTISES



Markt 13, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 51 00 - fax 054 43 51 01

Brugstraat 41
9500 Geraardsbergen

Tel +32 54/414960
Email info@ijsroommontana.be
Website www.ijsroommontana.be

Oprijpsuren	
Maandag	08 u - 19 u
Dinsdag	gezien
Woensdag	10 u - 19 u
Donderdag	10 u - 19 u
Vrijdag	10 u - 19 u
Zaterdag	10 u - 19 u
Zondag	14 u - 19 u

Verse pannenkoeken & wafels, huisbereid roomijs & snacks

Trouw in een ROLLS - ROYCE



Ceremoniewagens
Ceremonie over heel het land
Guilleminlaan 24
9500 Geraardsbergen
Tel. 054 41 12 16
www.rrcars.be

Eet- & Praatcafé
't Klein verschil

Oude Steenweg 1
9500 Geraardsbergen
054 41 87 61
www.tkleinverschil.be
aan de voet van de Muur
van Geraardsbergen



www.carwashmodern.be

ULTRA MODERN AUTOWASPAK
45m **Soft Wash** Straat (Full option)



6 selfwash boxen
10 vacuum cleaners



ASTRIDLAAN 119 - GERAARDSBERGEN



videomontage & tv-regie

Bart Craps
bartcraps@cutthecrap.be

DERITO
ramen & deuren
HOUT - PVC - ALU
OPHASSELT



keukenscosyns.eu

BVBA Keukeninrichting Cosyns
oud-leerling promotie 1984
Astridlaan 41 - 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 41 15 67 • GSM 0476 20 26 05





VERTAALBUREAU

KING DARLING COMMUNICATIONS

O.L. Joeri Van Liefferinge

Broekstraat 4 - 9500 Geraardsbergen

Tel. 054 42 35 41 - Fax 056 87 54 24

joeri@kingdarling.com

*Gespecialiseerd in financiën, verzekeringen en
interne en externe bedrijfscommunicatie*

www.kingdarling.com



STIJN PICARD
TUIN - EN LANDSCHAPSARCHITECT
ONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD

PICARD

BOLWERKSTRAAT 11
1570 GALMAARDEN
TEL. 054/58 05 01
GSM. 0497/613364



sinds 1895

DE BREMME

Maatwerk in natuursteen en composiet
Grafzerken

Papiermolenstraat 117 - Geraardsbergen
054 41 37 62 - 0473 57 26 18

FEESTZAAL

Villa Wilson



Guilleminlaan 24
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054 41 12 16

OOK TRAITEURDIENST

VAN DER CASSEYEN



**SANITAIR
VERWARMING**

Ottergemstraat 89A - 9570 Deftinge - 054/41 29 42 - 0495/38 13 72

www.vandercasseyen.be — info@vandercasseyen.be

**DE
PRIL**

Herenveld 12 -
Geraardsbergen



NEW OPEL MOKKA 



OrthoShop
uw zorgpunt

Apothekers Vogels - Callebaut

Uw persoonlijk aanspreekpunt voor
o.a. rollators, rolstoelen, compressiekousen, steunzolen
Erkend door alle mutualiteiten

Grotestraat 38 - 9500 GERAARDSBERGEN - Tel. 054 41 20 49
Marktweg 106 - 9500 GOEFERDINGE - Tel. 054 42 15 90



art.catering
service

Xavier Wynendaele

Sint-Amandusweg 12 - 9620 Zottegem
GSM 0495 27 66 71
traiteur.wynendaele@skynet.be
www.artcatering.tv

BE 0823 985 801

Catering tot
2000 personen

organisator
Rock Zottegem

VYP/CO
CONSULT

Verzekeringen

Beleggingen

Hypotheaire kredieten

info@vypco.be - 053/62.87.20 - www.vypco.be

Kantoren te Borsbeke (Herzele), Sint-Lievens-Houtem en Geraardsbergen

DVV
verzekeringen

GARAGE 
DELHOUX PAUL BVBA

Weverijstraat 121 • 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 59 69 69 • Fax 054 59 69 60
garage@delhoux.be • www.delhoux.be



HET IS ZOVEEL LEUKER
IN GROEP



www.bus4you.be - info@bus4you.be - 054/33.30.33 - fax 054/32.42.90 - Herenveld 3, Geraardsbergen

wyngaerdmarc@hotmail.com

Pentas
INTERIEURDECORATIE

WYNGAERD MARC

Schilder- & Behangwerken

St. Adriaanstraat 14 - 9500 Geraardsbergen

0496 26 70 97

Tel. & Fax 054 41 07 76 • BTW BE 0865.267.417 • RPR Oudenaarde • Reg. Nr. 06.22.1.0

Valentino
chocolate

Fynell

Valentino
chocolate

Where chocolate meets coffee and drinks ...

KOFFIEHUIS • PRALINES • GESCHENKMANDEN

Fynell - Oudenaardsestraat 3 - 9500 Geraardsbergen - Fynell@telenet.be - 054/24.55.56

Bloemen
Jris



Tel. 054 41 16 12

GROTEWEG 173, 9500 GERAARDSBERGEN

DE FICHESBAK 43

Lezen is zinloos. 3 minuten nadat je een tekst hebt doorgenomen, is die verdwenen in de nevels van je langetermijn-geheugen; hij is er nog maar je moet zo lang zoeken voor je hem terugvindt, dat je hem voor het gemak maar “vergeet”. Zo is te verklaren hoe het komt dat je een boek tweemaal leest zonder dat je er erg in hebt, dat je een film plots “herkent” als je al 110 minuten aan het kijken bent en dat je voor een examen ettelijke herhalingen nodig hebt voor je de stof werkelijk bezit. Lezen van een boek heeft dus geen enkele zin, tenzij het bezorgen van een kortstondige ontspanning of ontroering tijdens een kortstondige periode.

Toch is er een middel dat het momentane van het gelezene overstijgt: de fichesbak. Wie van elk boek dat hij leest een fiche aanlegt, bewaart alvast enkele sporen van het gelezene – merkwaardige zinnen, grappige oneliners, algemene waarheden die op een unieke manier worden verwoord: je kunt het allemaal op een eenvoudige steekkaart voor de eeuwigheid bewaren. In volgend artikel krijgt u de meest memorabele details uit de fichesbak van een fervente oude bibliofiel - ontroerend, grappig, melig, merkwaardig, actueel erfgoed, alfabetisch gerangschikt volgens auteur. Over de auteur zelf wordt niets gezegd, info hierover vindt u à volonté op het internet.

- **Isaak Babel: “Miniaturen”. Verspreide verhalen en dagboekbladen.**

- “hij heeft lang, van zijn geboorte tot zijn dood, zijn helejarige hondenleven bij ons geleefd en was aan ons gehecht, iets vanzelfsprekends, maar het meest verknocht was hij aan mijn strenge en tegen alles en iedereen zo meedogenloze grootmoeder” (p.18).
- “Iedereen die weleens op een begrafenis is geweest weet dat daar niet veel gehuild wordt” (p.45).
- “Volgens de verwaasde Tibetaanse massa ‘s bezitten de uitwerpselen van de Dalai Lama geneeskundige eigenschappen” (p.46).

Marion Bloem “Indo”.

- “Aan slavernij werd in de kolonie Nederlands-Indië sinds de afschaffing ervan in 1863 natuurlijk niet meer gedaan. Pedofilie was niet strafbaar als het gebeurde met kinderen die op papier niet bestonden of als de kinderen het bezit waren van hun Europese vader en er geen Europese moeder bestond die volgens de koloniale wetgeving rechten en verantwoordelijkheid mocht dragen voor het kind. Vanuit het racistische perspectief dat je je vrouw en kind bezit omdat ze inheems zijn, of half inheems, wel of niet door jou erkend, heeft het betasten, het gebruiken van het kind om jouw seksuele behoeften te bevredigen dezelfde morele waarde als masturberen” (p.65).
- “de reden om hun eigen dochters te gebruiken voor hun botte lusten was niet alleen botte ongeremde geilheid, maar behoedde ze ook voor geslachtsziekten.



Ook ruilden ze hun 12-jarige dochters vaak met even jonge dochters van collega's (militairen) om incest en de daarmee gepaard gaande kans op erfelijke ziektes te vermijden" (p.65).

- "Toen in de 16e en 17e eeuw de Europeanen zich kwamen vestigen in Indonesië vermengden ze zich met de plaatselijke bevolking. De Europeanen namen veelal de taal en gewoonten van de bevolking over en de mestiezen vervulden de rol van tolk en brugleggers tussen de bevolking en de nieuw gearriveerde Europeanen". (niet zoveel Europese vrouwen als mannen: de seksuele moraal daar bood de man de mogelijkheid om 4 vrouwen te bezitten, het gebied kreeg de reputatie van seksuele vrijheid voor mannen, en vrouwen waren tweederangsburgers, nog meer in de kolonie).

Op school in Nederland werd niets gezegd over de Indische kinderen die als gevolg van de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) geboren werden. (wel over de specerijen waar die Verenigde Oostindische Compagnie rijk van werd). (p.90).

- "Toen officieren zich dankzij het Suezkanaal een Europees echtgenote konden permitteren, hielden ze er vaak ook een paar inheemse of mestiezenminnaressen op na. Kinderen van de buitenechtelijke relaties werden soms erkend en in het gezin opgenomen als gratis bedienden of speelkameraadjes voor de blanke kinderen. Soms gaven die vaders slechts een deel van hun familienaam aan hun gemengde nageslacht en de volledige familienaam aan hun blanke nageslacht. In veel gevallen kreeg het gemengde nageslacht zijn familienaam in omgekeerde volgorde. Zo werd Vermeer veranderd in Reemrev " (p.103).
- "Daar en in Nederland schaamde men zich voor het bestaan van de mestiezen, dit zichtbaar bewijs van het "zondig" leven dat de Nederlander in de tropen leidde. Er waren veel scheldwoorden voor Indo 's en men verzwegen hun bestaan het liefst. Niet verbazingwekkend daarom dat ze, ook al waren er aanzienlijk meer Indo 's dan blanken in Nederlands-Indië, als personages niet of nauwelijks voorkomen in de Nederlands-Indische literatuur" (p.106).
- "Er was nog geen elektriciteit en stromend water. We zaten elke avond tot laat bij het licht van een olielamp te luisteren naar oom. Pas toen het lamplicht zwakker werd omdat de olie oprakte, stond zijn mond stil. Hij gaf ons een kleinere olielamp en stuurde ons naar bed. "De kleine lamp is voor als jullie 's nachts naar achter moeten". Die uitdrukking "naar achter moeten" kende ik van mijn familie. ...de wc was helemaal achteraan..." (p.121).
- "De identiteit van een cultuur kon je vroeger en in sommige landen nog altijd afmeten aan de kleding van de bevolking. Westerse kleding wordt inmiddels over de hele wereld door alle culturen gedragen, mode wordt in grote modehuizen door ontwerpers bepaald en de confectie volgt" (p.340).
- "Men mag als lid van de dominante cultuur, of dat nu tijdens een koloniale dictatuur is of in een vrij land, andere bevolkingsgroepen naar believen karikaturaal neerzetten, omdat het precies zo is zoals de auteur en de lezers uit die samenleving de leden van die bevolkingsgroep zien en ervaren. Niemand van je eigen dominante cultuur zal je erop wijzen, want iedereen zal het normaal vinden en het karikaturale ervan niet eens opmerken" (p.354).

Godfried Bomans: “Op de keper beschouwd”.

- “Er wonen op Texel tot het Nederlandse Sint Kwinten in Frankrijk (u zegt Saint Quentin) 17 miljoen mensen, die dezelfde taal spreken (Nederlands), dat is meer dan de Noren, de Zweden en de Denen bij elkaar opbrengen. Onze taal komt in Europa op de 9e plaats, direct na het Russisch, Duits, Engels, Italiaans, Frans, Spaans, Pools en Servo-Kroatisch, dus vóór het Portugees, Hongaars, Fins, Grieks en de 3 Skandinavische talen” (p.127).
- “Al dit gepraat over de kwaliteit van ons onderwijs ziet voorbij aan de meest voor de hand liggende waarheid: dat de kwantiteit niet deugt! Wat wilt u eigenlijk? Dat een jongen “interesse” heeft voor een zaak, die hem van zijn ontspanning berooft? Dat hij zijn enthousiasme bewaart, als hij zijn vader om half zes de krant ziet lezen om daarna de avond aan het televisietoestel door te brengen, terwijl hijzelf op een zolderkamer nog 5 vakken voor de boeg heeft? Kom nu! Alleen genieën of heiligen brengen dit op. En daar uw kind, als ik een vermetele gissing mag wagen, tot geen van tweeën behoort, stellen wij hem dagelijks voor een opgave, die verre boven zijn krachten reikt” (p.196).
- “Met Kerstmis waren de cadeaus wat duurder dan met Sinterklaas en zij droegen ook een serieuzer karakter. Zo kon het gebeuren, dat je onder de kerstboom een paar bretellen vond, een borstrok en een onderbroek. Ik heb dit altijd fout gevonden, je deed, of je er blij mee was, anders was je een ondankbare hond, maar dit nam niet weg, dat je de truc doorzag. Zulke dingen moesten toch gekocht worden, en om daar Kerstmis voor te gebruiken, was misbruik maken van de godsdienst. Je zei dat natuurlijk niet. Je riep verrast:”Nee maar, een onderbroek!”, want de kinderen in China, die het zoveel slechter hadden dan wij, zouden daar maar “wat” blij mee geweest zijn” (p.218).

Samuel Butler: “De weg van alle vlees”.

- “Bij ons was er geen tijdstip waarnaar zo verlangend werd uitgekeken als het jaarlijkse bezoek van de kleinkinderen “ (p. 14).
- “De herfst is een milder jaargetijde en wat we aan bloemen verliezen winnen we ruimschoots terug in vruchten” (zo ook het leven, jeugd tegenover ouder worden) (p.32).
- “Ik heb eens een boek gelezen waarin werd verkondigd dat embryo’s de geboorte ongeveer zo bekijken als wij de dood. Embryo’s zien de geboorte als een catastrofe, de beëindiging van hun huidige leven, en de toetreding tot een wereld buiten de baarmoeder waarbij ze zich zo weinig kunnen voorstellen, dat ze die aanduiden als dood zijn” (p.33).
- “Behalve de mens weten alle diersoorten dat de belangrijkste taak in het leven is ervan te genieten - en die genieten er ook zoveel van als de mens en andere omstandigheden toelaten”(p. 93).
- “Waarom kwamen nakomelingen niet volwassen ter wereld? Als je bij een winkel kant en klare kinderen van een leeftijd en geslacht naar keuze kon kopen, in plaats van ze altijd thuis te moeten maken en er bij het begin mee te moeten



- beginnen - misschien zou dat geschikter zijn.” (p.99).
- “Tabak werd nergens in de Bijbel verboden, maar was toen ook nog niet ontdekt, en vermoedelijk alleen daarom aan een verbod ontkomen. We kunnen ons de apostel Paulus, of zelfs de Heer in eigen persoon, met een kop thee voorstellen, maar geen van beiden met een sigaret of een stenen pijpje” (p.252).
 - “Alles met mate, vond hij, ook deugdzaamheid; dus die avond rookte hij onmatig” (p.252).

Gerhard Leopold Durlacher: “Strepen aan de hemel”.

- “Het transport van Westerbork naar Auschwitz is afgelast. Dinsdag zal geen trein vertrekken. Er is polio geconstateerd. Kinderverlamming heeft de treinenloop verlamd. Opluchting overstemt angst voor besmetting. Dankbaarheid en mededogen stromen naar de getroffen patiënten in onze barak. Onze verlengde isolatie accepteren we zonder morren”. “Niets kan transportbevelen uit Berlijn of Den Haag wijzigen, alleen de vrees voor de gezondheid van het Volk in het Derde Rijk” (p.185).

Milos Crnjanski: “Bij de Hyperboreeërs” (Roman over Rome).

- “Rome heeft de beste verdediging tegen bombardementen uit de lucht. Dat is, zei hij, de paus” (p.23).
- “Ik persoonlijk heb medelijden met de paus. Vanwege zijn eenzaamheid. Pausen moeten tot aan hun dood moederziel alleen eten. Ze mogen niemand aan tafel dulden. Dat is de vreselijke eenzaamheid van het celibaat”(p.106).
- “Niet 1 paus heeft het aangedurfd om de kledij en de ceremoniën te wijzigen. Net zoals een clown altijd hetzelfde kostuum moet dragen, alleen het gezicht van de clown verandert. Wat blijft is hun trieste glimlach en hun eenzaamheid” (p.111).
- “In de oorlog verdwijnen wonderlijk genoeg alle ziektes” (p.134).
- “Wat is het fijn om een simpele ziel te zijn! Mensen die menen dat iedere gedachte van hen uniek, origineel en nieuw is! Ze weten niet dat ideeën van mensen vaak al erg oud zijn, lang geleden al eens verwoord”(p.138).
- “Niets is idioter dan te beweren dat onze lijken, die in het graf tot ontbinding overgaan, kunnen verrijzen. Het is een schande dat ze dat tegenwoordig nog in de kerk verkondigen”(p.243).
- “Ze herinnert hem op bittere toon aan paus Paulus IV, die als 1e in Rome op de gedachte kwam om joden in een aparte voorstad op te sluiten, waar ze moesten wonen. Wanneer de zon onderging, moesten ze zich daar allemaal verzamelen. Die paus was degene die in 1556 verordonneerde dat joden in Rome allemaal eenzelfde gele hoed op hun hoofd moesten dragen”(p.275).
- “In ons midden valt dan het soort zwijgen dat mensen overvalt wanneer ze voelen dat ze vreemden voor elkaar zijn, dat ieder zijn eigen zorgen heeft en dat men zich afvraagt: wie zijn deze mensen met wie ik zit te converseren?”(p.277).

Desiderius Erasmus: “Tegen de barbaren”.

- “De gedachte dat de wereld oud wordt en dat hiermee alles in kwaliteit afneemt, speelt gedurende de hele Oudheid, maar ook tijdens de Middeleeuwen een rol”. (p.435).
- “De ‘Republiek der Letteren’ ontstond in de 2e helft van de 15e eeuw bij de Italiaanse humanisten. Zij ijverden voor een ideale staat, waarin zij een belangrijke rol voor cultuur en beschaving weggelegd zagen. Ze merkten echter dat de cultuur naarmate zij zich verder ontwikkelde, van de staat vervreemd raakte”.(p.438).
- “Waarom doen jullie die handige mensen niet na, die de kunsten prijzen om de indruk te maken dat ze er verstand van hebben?”.(p.497).
- “Al is de religie de edelste van alle zaken, ze is eveneens de meest geschikte dekmantel voor het verhullen van alle mogelijke tekortkomingen”.(p.499).
- “Naarmate iemand over minder verstandelijke vermogens beschikt, probeert hij zich meer te verheffen en zich gewichtiger voor te doen”.(p.517).
- “Ik heb nog nooit een uitmuntend geleerde ontmoet bij wie ik niet eveneens een uitzonderlijke bescheidenheid heb opgemerkt”.(p.523).
- “Tegenwoordig gaan geleerden spontaan opzij voor ongeletterden”(p. 527).

Vassiki Grossman: “Leven en Lot’.

- “Het nationaal-socialisme had een nieuw type politieke gevangenen gecreëerd: misdadigers die geen misdaad hadden begaan” (p. 13).
- “Hij verbaasde zich ook niet meer over de tientallen, honderden geruchten die de ronde deden over nieuwe wapens, over de onenigheid tussen de nationaal-socialistische leiders. De geruchten waren altijd hoopgevend en onwaar- opium voor het kampvolk” (fake news)(p.17).
- “Op 15 september vorig jaar heb ik toegekeken bij de executie van 20000 Joden: vrouwen, kinderen en oude mensen. Die dag begreep ik dat God zo iets niet kon toelaten en ik zag in dat Hij niet bestaat “(p.20).
- “En stompzinnige lieden uit de voorsteden komen ons (joden) beroven, ze nemen onze huizen, onze dekens, onze kleren in beslag. Zulke mensen waren het waarschijnlijk die de artsen vermoordden ten tijde van de cholera-opstanden (dokters bij pest werden gestenigd!)” (p. 77).
- “Als een Jood in een Russisch huis wordt ontdekt, wordt de huiseigenaar gefusilleerd, alsof hij een partizaan verborgen hield”(p.78).
- “Eenmaal in het getto was ik opgelucht; ik was omringd door lotgenoten, hoefde niet als een paard midden over de weg te lopen. Ik ontmoette geen vijandige blikken meer, en de mensen die ik kende keken me in de ogen ipv me te ontwijken”(p.79).



OVERLIJDENS

- OL **Jean Paul Poelaert** (prom 73), echtgenoot van mevrouw Hilde Foket, broer van OL Luc Poelaert (prom 71), overleden te Everbeek op 17 juli 2022
- OL **Delvoye Johan** (prom 85), echtgenoot van mevrouw Nathalie Scheerlinck, overleden op 07/08/2022

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTES

- **Charlie**, zoontje van OL Sam Desmecht (prom.2012) en OL Yasmine Mouton (prom. 2012), geboren op 13 juli 2022
Vollezelestraat 11A
1570 Tollembeek

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd.



**KLEUTER & LAGER
BUITENGEWOON ONDERWIJS
SECUNDAIR**

Bring zeker een bezoek
aan de website 200 jaar
Sint-Jozefsinstituut!



Sint-Jozefsinstituut

Kleuterschool Kleine Prins

Gentsestraat 74, 9500 Geraardsbergen

Basisschool Karmelieten

Karmelietenstraat 57, 9500 Geraardsbergen

BuBao De Mozaïek

Boelarestaat 3, 9500 Geraardsbergen

Secundair Sint-Jozefsinstituut

Karmelietenstraat 57, 9500 Geraardsbergen

TWIJFEL NIET, WORD KARMELIET!



<http://www.sint-jozefsinstituut.be>



<http://200jaar.sint-jozefsinstituut.be>



Odisee
HOGESCHOOL

NOT A
CLASSIC
STORY



AALST | BRUSSEL | DILBEEK
GENT | SINT-NIKLAAS

**ALLE INFO-
DAGEN OP
ODISEE.BE**